

**DOOPS  
GEZIND**  
HAARLEM  
jaar **2016** 17  
programma





## kerkdiensten

Er zijn twee kerkgebouwen: in het centrum de *Grote Vermaning* en in Heemstede de *Kleine Vermaning*. Tot medio 2016 was er ook een kerkgebouw in Noord: de *Mennokapel*. In het centrum is er bijna altijd op zondag kerkdienst, maar niet op de derde zondag van de maand. In Heemstede is er de eerste en derde zondag dienst. De diensten beginnen overal om 10.30 uur en duren een uur. Op de tweede zondag van de maand is er in het centrum een themadienst, verzorgd door een groep leden in samenwerking met een van de predikanten. Hier gebeurt altijd 'iets bijzonders'.

Bij de dienst op de vierde zondag van de maand speelt muziek een grotere rol dan in andere diensten. De eigen cantorij laat dan meestal van zich horen. Er zijn jaarlijks ook een aantal speciale diensten:

- ▶ de laatste zondag van november, 27 november 2016, herdenken we de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden;
- ▶ er is een adventsmaaltijd in Heemstede op 17 december om 16.00 uur;
- ▶ op kerstavond, 24 december, is er om 19.30 uur een kerstdienst;
- ▶ de eerste zondag in maart, 5 maart, is er een kerkdienst samen met een aantal kleine kerken in Haarlem;
- ▶ op witte donderdag, 13 april, is er

om 19.30 uur een speciale dienst;

- ▶ een aantal keren per jaar wordt er avondmaal gevierd;
- ▶ natuurlijk zijn er ook speciale diensten bij begrafenissen of als er mensen gedoopt worden of willen trouwen.

Op de tweede en vierde zondag van de maand is er 'verhalenboom', voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Kinderen hoeven niet iedere keer te komen, hoewel dat natuurlijk wel fijn is. Op deze zondagen is er ook hummeltjes-oppas en is er vervoer voor mensen die slecht ter been zijn. Voorafgaand aan deze diensten is er een gebedsbijeenkomst in de bibliotheek van de kerk, inloop vanaf 10.00 uur.

## doopsgezind Haarlem, bruggenbouwers

De doopsgezinde kerk in Haarlem ligt midden in het centrum, tussen de Grote Markt en het Verwulft.

De kerk is vanaf de straatkant niet te zien: ze is gebouwd als schuilkerk of beter 'verscholen kerk' (1683) en dat heeft alles te maken met onze voor-geschiedenis. Doopsgezinden zijn gematigde geestelijke nazaten van een beweging van radicale christenen die met vele andere protestanten de rooms-katholieke kerk de rug toekeerden en hun eigen (geloofs)weg gingen. Zij werden *dopers*, of *wederdopers* genoemd omdat zij zich als volwassenen lieten dopen. Iedere zondag is er in deze kerk om 10.30 uur een dienst. Gedurende de week zijn er heel veel activiteiten, meestal voor iedereen toegankelijk. In dit jaarprogramma vindt u een overzicht.

*Maar eerst: wie zijn dat eigenlijk, die doopsgezinden?* In Nederland vormen ze een christelijke geloofsgemeenschap, een eigentijdse en open groepering, zonder hiërarchische structuren, waar

vrouwen en mannen, allochtoon en autochtoon, homo- of hetero, allemaal gelijkwaardig zijn. Wereldwijd zijn er 1,4 miljoen doopsgezinden, die dan meestal *Mennonieten* heten naar Menno Simons, een van de grondleggers van de doopsgezinden.

Een paar karakteristieken van doopsgezinden:

- ▶ je wordt pas gedoopt als je volwassen bent en je schrijft je eigen belijdenis, waarin staat wat jij persoonlijk gelooft;
- ▶ er is geen kerkbestuur dat voorschrijft wat je wel en niet mag of moet geloven;
- ▶ grote inzet om waar dan ook tot verzoening te komen bij conflicten in de wereld, in een organisatie of tussen mensen.

Naast de doopsgezinde kerk in Haarlem zijn *De Wereld van Jansje* (winkel), *Fotogalerie De Gang* en *Sneel* (jeugdwerk) plaatsen waar we

belangstellenden ontmoeten. Hier waait een geest die jong en oud aanraakt. Deze geest waait door: de kerk in en is voelbaar bij samenkomsten in de kerk zelf, tijdens de dienst en andere activiteiten.

Kortom: doopsgezind zijn is meer een gelovige levenshouding dan een leerstellig geloof. Doopsgezinden benadrukken de eigen verantwoordelijkheid van mensen. De Haarlemse doopsgezinden zijn een kerk, die in dienst staat van de verkondiging van de bijbelse boodschap op een doperse wijze. In woorden én in daden. Deze opdracht is door Jezus bondig samengevat aan het einde van de Bergrede: 'Wees het zout der aarde' en 'Zet het licht niet onder de korenmaat'. In de taal van deze tijd is dat 'wees smaakmakend' en 'maak het verschil'. Je ziet dat aan de vele activiteiten, aan de zorg voor de vele oudere leden, de aandacht voor de geschiedenis. ●

## praktische info

- ▶ Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem (VDGH)  
Frankestraat 24, 2011 HV Haarlem
- ▶ Administratie Natalie van Empelen  
administratie@vdgh.nl, 023 532 18 83
- ▶ Koster/beheerder Sjoerd van der Galiën  
kosterij@vdgh.nl, 023 534 17 22
- ▶ Predikanten ds. Herman Heijn, hermanheijn@vdgh.nl  
ds. Alex Noord, ajnoord@vdgh.nl
- ▶ Maatschappelijk werk Ada Blom, maatschappelijkwerk@vdgh.nl
- ▶ Archief & bibliotheek Mechteld Gravendeel,  
archiefbibliotheek@vdgh.nl
- ▶ Jeugdwerkbegeleiding Jonna Becker, sneel@vdgh.nl
- ▶ Organisten Dick Koomans, Yu Nagayama en Marco bij de Vaate,  
dick@dkoomans.com
- ▶ Cantor Jan-Marten de Vries, janmartendevries@hetnet.nl
- ▶ Koster Kleine Vermaning Ayold Fanoy, ayoldfanoy@zonnet.nl





## activiteiten

In en om de kerk is er een scala aan activiteiten. Een oud gezegde bij de doopsgezinden is 'daden gaan woorden te boven'. Dat is in Haarlem ook te merken.

### Gemeente activiteiten

Het seizoen wordt geopend met een 'startzondag'. De jeugd heeft de middag en avond ervoor in hun eigen jongerenhuis *Sneel* films gekeken en de meesten blijven ook slapen. Op zondagochtend is er om 10.30 uur een speciale dienst (11 september). Sommige activiteiten zijn bedoeld voor alle mensen die zich betrokken voelen bij het werk van de doopsgezinde gemeente. Op 6 november gaan we een dagje naar Elspeet. Prof. Fernando Enns komt met studenten van het Doopsgezind Seminarie vertellen over hun reis naar Colombia. Het ging daar over *Justice and Peace*. Met workshops en een uitgebreid jongerenprogramma. Op 18 december is er een familie kerstbijeenkomst in de middag en de avond, samen eten, samen vieren en samen feesten.

### Jeugd- en jongerenwerk

*Sneel*, het jongerenhuis, bestaat 25 jaar en dat wordt op 3 september groots gevierd. Het motto van het jeugdwerk is 'verdieping, verwondering, verbinding'. Dit komt voort uit het oude kerk-credo 'leren, vieren, dienen'. Je kunt het zien als het gewenste resultaat van alle activiteiten die er zijn met kinderen en jongeren. De kerk doet dat niet voor die jongeren, maar vooral mét hen. In *Sneel* is op vrijdagavond altijd iets te doen. Voor de 18+ jeugd is er *Sneel Serious* en ook de iets oudere jongeren hebben hun eigen bijeenkomsten, *Decksels*, samen eten en dan een thema bespreken of samen iets gaan doen. Het Sneelseizoen start op zaterdag 10 september met een filmmiddag en avond. Op zondag de 11e is er dienst voor jong en oud: de startzondag.

In de voorjaarsvakantie is er een 'pelgrimsreis' waar ongeveer 30 jongeren aan deelnemen. In 2017 wordt een nieuwe cyclus van 7 reizen gestart met als thema 'Kantelmomenten in Europa'. De eerste keer wordt dat 'De Reformatie', daarom starten we in Wittenberg (18 t/m 26 februari). Rond hemelvaart is er een kamp in het mooie Giethoorn met de wat jongere kinderen (25 t/m 28 mei). Natuurlijk is er een zondagschool: 'de verhalenboom'. Op zaterdag is er om de twee maanden 'Cultureel Café'. Jaarlijks is er rond de kerst een vrolijke bijeenkomst voor jong en oud waarbij 'jong' het voortouw neemt. Dit keer op 18 december in de namiddag. *Sneel* heeft een eigen kerstgaladiner op 23 december, een nieuwjaarsfeest op 6 januari, een open avond met ouders op 14 april en het eindfeest is op 15 juli. De laatste bijeenkomst van het seizoen van de verhalenboom is 14 mei. Terugkerende jeugdactiviteiten:

- ▶ elke tweede en vierde zondag van de maand: *Onder de verhalenboom* (zondagsschool) voor kinderen van 5 t/m 11 jaar tijdens de kerkdienst van 10.30 tot 11.30 uur. Dan tevens oppas

voor hummeltjes van 0 t/m 4 jaar, [laurahoogcarspel@gmail.com](mailto:laurahoogcarspel@gmail.com);

- ▶ elke 2e en 4e zondag van de maand: *Sneel Serious* (18+) op *Sneel* vanaf 16.00 uur, [sneelserious@gmail.com](mailto:sneelserious@gmail.com);
- ▶ elke eerste woensdag van de maand *Decksels* (net iets ouder) op *Sneel* vanaf 18.00 uur;
- ▶ om de twee maanden op de derde zaterdag van de maand is er voor jong en oud Cultureel Café (september, november, januari, maart en mei).

### Fotogalerie De Gang

Deze fotogalerie is de oude toegang tot de Doopsgezinde kerk. Door middel van het organiseren van exposities van geëngageerde, professionele fotografen wordt letterlijk een verbinding gelegd tussen de thema's van de buitenwereld en de thema's binnen de kerk. Voor het komend seizoen staan er weer een aantal boeiende tentoonstellingen op het programma:

- ▶ 30 juli t/m 1 oktober 2016: fotograaf Inge Hondebrink, *Op inhoud. Paralympische portretten*;
- ▶ 15 oktober 2016 t/m medio januari 2017: zilveren jubileum fotograaf Ellen de Vries, *Sabbatical Landscapes*.

In De Gang zijn altijd een aantal surveillanten aanwezig om de bezoekers desgewenst nadere informatie over de tentoonstelling of het kerkgebouw te geven.

### Archief & bibliotheek

Voor de Haarlemse doopsgezinden is het vanzelfsprekend dat er goed op het cultureel erfgoed wordt gepast: van schilderijen en klokken tot de archieven van de hofjes en een prachtige collectie boeken. Ons erfgoed kan zijn rol in de kerk en in de samenleving pas optimaal vervullen wanneer het eenvoudig toegankelijk is. Er is een actuele collectie boeken op gebied van *mennonitica*: boeken over doopsgezinden vroeger en nu. Een gedeelte van de boeken zijn te leen. Het archief van de Doopsgezinde Gemeente Haarlem en de archieven van diverse Haarlemse Doopsgezinde instellingen zijn te raadplegen. Er zijn regelmatig kleine tentoonstellingen en er worden lezingen gehouden over (cultuur-) historische onderwerpen met een Doopsgezinde en actuele component. We doen altijd mee met de Open Monumentendagen, dit jaar op 10 en

11 september met het thema 'Iconen en Symbolen'. In het najaar wordt er een excursie naar Begraafplaats Kleverlaan (inclusief het graf van doopsgezinde predikanten) gehouden en een excursie naar Historisch Den Haag, o.l.v. Sjoerd Bijker. In het voorjaar van 2017 wordt er een cursus doopsgezinde geschiedenis gegeven met als thema '1672, het Rampjaar', o.l.v. Rineke Verheus-Nieuwstraten en Sjoerd Bijker. Tot slot is er in de vroege zomer een studieavond rond De Biestkens Bijbel (uit 1560). Archief en bibliotheek zijn iedere dinsdag en woensdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend. Liefst een bezoek afspreken met bibliothecaris/archivaris Mechteld Gravendeel, 023 551 23 51.

### Maatschappelijk werk & diaconie

De kerk vindt het belangrijk om naar de eigen mensen en naar mensen van buiten de kerk om te zien. Dat is deels geprofessionaliseerd. Er is een maatschappelijk werker in dienst die samen met de hulpvrager zoekt naar een oplossing. Soms kan in de gemeente niet direct hulp geboden worden,





dan wordt doorverwezen naar een andere instantie. De maatschappelijk werker werkt ook een aantal uren bij Stem in de Stad: een oecumenisch diaconaal centrum.

Van oudsher zijn er 'diaconessen' (voeger heette dat wel 'liefdeszusters'). Tegenwoordig zijn het gemeenteleden die 'liefdewerk' doen, maar wel op een manier die bij de 21e eeuw past. De gemiddelde leeftijd van de leden van de kerk ligt iets onder de 60. Maar veel leden zijn 'op leeftijd'. De diaconessen zorgen ervoor dat mensen vanaf hun 80ste regelmatig rond hun verjaardag bezocht worden. Daarnaast is er een grote groep vrijwilligers die ouderen en anderen die daar behoefte aan hebben bezoeken, voor een gesprek, een kop thee of om samen iets gezelligs te doen. Jaarlijks is er voor wie wil een vakantieweek en in het voorjaar wordt er een 'Buitendag' georganiseerd voor allen 'op leeftijd'. In 2017 is dat op 10 april zoals altijd op Landgoed Groenendaal.

In 2016 is een nieuw initiatief gestart: iedere vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 'Menno meets Jansje': gezelligheid, ontmoeting en (indien gewenst)

de kans om de handen uit de mouwen te steken. En al jarenlang is er in de zomer een vakantieweek voor vooral oudere gemeenteleden.

### Publicaties

Iedere twee maanden verschijnt: *Doopsgezind Haarlem*. Een mooi vormgegeven tijdschrift met informatie over wat er zich afspeelt in en rond de kerk en achtergrondinformatie over de lopende of komende tentoonstelling. Daarnaast achtergrondartikelen over de bijbel. Er is bijvoorbeeld over Marcus een doorlopende column. Natuurlijk is er 'verenigingsnieuws': wat staat er te gebeuren, de kerkdiensten, aandacht voor mensen die zijn overleden, enz. Het blad is gratis en ligt overal om mee te nemen. Daarnaast is er een maandelijkse digitale nieuwsbrief. *Doopsgezind Haarlem* is heel actief op Facebook en er wordt flink op los getwitterd. Opgeven via [communicatie@vdgh.nl](mailto:communicatie@vdgh.nl)

### Muziek en zang

Er zijn een aantal vaste organisten die in de kerkgebouwen tijdens de eredienst spelen. Daarnaast geven ze

iedere derde zaterdag van de maand om 15.30 uur een 'Mennoconcert'. In 2016 zijn dat 17 september, 15 oktober, 19 november en 17 december. Er is een cantorij, die iedere donderdagavond repeteert, o.l.v. de cantor Jan Marten de Vries. Op de vierde zondag van de maand luisteren ze de dienst op. In oktober bestaat de cantorij 40 jaar. Wij hopen dat te vieren in de dienst van 23 oktober. Deze dienst zal dan helemaal door de cantorij worden verzorgd.

Het drieklaviers-orgel in de kerk werd gebouwd in 1968 door Ahrend & Brunzema. Uitgangspunt was het Noordduitse Barokorgel met als in het oog (en oor) springend element het volledig zg. vrij Pedaal, naast de duidelijke 'Werken'-opbouw. Eigenlijk kun je spreken van drie zelfstandige orgels in één. Het werd in januari 1969 ingewijd met een orgelconcert door organist Wim Dalm. Er is ook een kistorgel, een klavecimbel, twee vleugels en een piano. Aan instrumenten dus geen gebrek!

### Van Huis uit Doopsgezind

'Hartelijk welkom in de mooiste vermaning in Nederland', zo begint iedere tweede zaterdag van de maand de theatrale rondleiding in de kerk. Het is een leuke manier om iets over de geschiedenis van dit mooie monument te horen. De rondleidingen vinden plaats op de tweede zaterdag van de maand om 10.30 uur. De data voor komend seizoen zijn: 08 oktober, 12 november, 10 december, 11 februari, 11 maart, 08 april en 13 mei. Daarnaast is een aanvraag voor groepen natuurlijk ook altijd mogelijk. De kosten voor een rondleiding zijn € 10,- (kinderen tot 12 jaar half geld). Aanmelden is noodzakelijk: [www.historischtoneel.nl/reserveren](http://www.historischtoneel.nl/reserveren)

### Lezingen

De doopsgezinden organiseren diverse lezingen, soms door de Archief & Bibliotheek Commissie, soms door anderen. Zo spreekt René Dessing op 1 november over de Doopsgezinde buitenplaatsen en komt Dick Koomans op 1 februari vertellen over het orgel en het orgelgebruik. (Allebei in de Kleine Vermaning).

### Zomerprogramma

Gedurende de zomervakantie wordt er een scala aan activiteiten georganiseerd: wandelingen, gezamenlijke maaltijden, filmavonden, enz. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle Haarlemmers. In 2016 was het programma vooral gericht op ontmoeting tussen Haarlemmers en vluchtelingen. Het thema voor 2017 is nog niet bekend.

### Diversen

De 'Doopsgezinde Amateur Kring van Haarlemse Oprechte Kunstenaars' (ДАКНОК) komt iedere dinsdagochtend bij elkaar. Het 'KerkKlussenTeam' bestaat uit een aantal vrijwilligers die onregelmatig een ochtend of middag klusjes doen: verven, glazen wassen, enz. In de Grote Vermaning zijn wisselende tentoonstellingen met 'kiekjes' van activiteiten die in of vanuit de kerk plaatsvinden, bijvoorbeeld de taallessen voor vluchtelingen en de zomeractiviteiten. Daarnaast zijn er ad hoc groepen van vrijwilligers die bepaalde activiteiten voor hun

rekening nemen, zoals het organiseren van de Open Monumentendagen en het opknappen van de tuin in Heemstede.

Van een geheel andere orde is dat dit jaar er voor het eerst ook een 'pelgrims-tocht' is voor voornamelijk de mensen uit de voormalige 30plus groep met als thema 'In het voetspoor van het sublieme'. Een reis door Duitsland, Polen en de Russische enclave Kalininograd.

### Openbare activiteiten derden

De diverse ruimten in de kerk worden ook verhuurd aan verschillende koren, de Vrije Academie, Het Haarlems Bach Ensemble, enz. Sommige activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen, bijvoorbeeld iedere woensdagavond het KoorAmor waar je 'gewoon' heerlijk kunt zingen: liederen van over de hele wereld. Het Haarlems Bach Ensemble geeft diverse concerten (zie [programma-overzicht](#)). ●





## de wereld om ons heen

### Dichtbij

#### Vluchtelingen

De wereldproblemen zijn ook zichtbaar in Haarlem, bijvoorbeeld door de 1000 vluchtelingen in De Koepel en de Boerhaave en de vele vele asielzoekers die inmiddels een verblijfsvergunning hebben. De doopsgezinden hebben van het begin af aan de deuren van de kerk opengezet voor bijvoorbeeld taallessen. Er is een coördinatiegroep Kerken en Vluchtelingen Kennemerland opgezet waarin we actief participeren. Onder meer door het organiseren van welkomstmiddagen voor statushouders en af en toe iets ontspannends voor verschillen groepen die nog geen verblijfsvergunning hebben. Ook doen asielzoekers vrijwilligerswerk in de kerk om op die manier meer te integreren in de Nederlandse samenleving.

#### De wereld van Jansje

Deze winkel en lunchroom is bijna tien jaar geleden opgezet door de doopsgezinden samen met De Hartekampgroep. Jansje maakt het bijzondere gewoon en het gewone bijzonder.

Het bijzondere gewoon, heeft te maken met de mensen die er werken; mensen met een verstandelijke beperking die er een serieuze job hebben. Het gewone bijzonder heeft te maken met het assortiment dat zich kenmerkt door eco, duurzaam, design, handgemaakt, enz.

#### Stem in de Stad

De Haarlemse doopsgezinden participeren ook bij Stem in de Stad. Hun missie is, 'dichtbij mensen zijn, vooral mensen in nood'. Deze missie sluit aan bij de bijbelse visie van vrede en recht. De maatschappelijk werkster van de doopsgezinden werkt ook bij Stem in de Stad en veel doopsgezinden zijn er vrijwilliger.

#### Oecumene

Iedere twee jaar wordt er door de Raad van Kerken een 'kerkennacht' georganiseerd. Van het begin af aan zijn de doopsgezinden daar heel actief. De eerstkomende kerkennacht is op

23 juni 2017. In de aanloop naar Pasen participeren we met de vastenmaaltijden die tegenwoordig gehouden worden bij de Evangelische Broeder Gemeente.

Via de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de koepelorganisatie van doopsgezinden in Nederland, houden we contact met andere gemeenten.

### Verder weg

Er zijn diverse contacten met christelijke groeperingen in andere landen. Vroeger werd dat wel 'zending' genoemd. Nu zijn we meer gericht op uitwisseling en op toerusting van mensen die zich in willen zetten voor de kerkelijke gemeente op het eigentijds verstaan van de bijbel. Intensief is het contact met Zambia (middels het project TEEZ) maar ook met bijvoorbeeld Indonesië en de Elzas. Onze jongeren gaan ieder jaar op een reis binnen Europa om daar kennis te maken met andere culturen. Vaak komen buitenlandse Menno-nieten naar Haarlem en dan ontvangen we ze met open armen. ●

## organisatie

De kerk wordt bestuurd door de 'Dienende Kerkenraad' (DK), gekozen door de Algemene Ledenvergadering.

Deze DK vergadert iedere eerste donderdag van de maand, aanvang 19.45 uur. De vergaderingen zijn openbaar. Het Dagelijks Bestuur op de dinsdag in de week die daaraan vooraf gaat, om 9.30 uur ook in de Grote Vermaning. Alle mensen die ooit in de Dienende Kerkenraad gekozen zijn vormen samen de Grote Kerkenraad (GK). Deze komt een aantal keren per jaar bij elkaar. Onder andere op de eerste donderdag van maart (2 maart 2017). Naar oud gebruik wordt er dan een pijp gerookt en er wordt besproken wie aan de leden voorgedragen zullen worden om het volgend jaar in het bestuur, de DK, te gaan zitten. Deze groep van 'wijze' mannen en vrouwen krijgt ieder jaar een diner aangeboden door een van de fondsen. Ook naar oud gebruik heet dat 'het liefdemaal'. In Heemstede is er een apart wijkbestuur dat voor leden en belangstel-

lenden diverse activiteiten organiseert. Leden zijn mensen die gedoopt zijn. Alle anderen zijn vrienden of vriendinnen.

### Wijk noord

61 jaar lang konden mensen uit Haarlem Noord naar de Mennekapel. Helaas hebben we moeten besluiten dat dat gebouw verkocht is. Op 19 juni 2016 was er de laatste dienst. Gelukkig kan de ruimte af en toe nog gebruikt worden voor bijeenkomsten.

### Wijk zuid

De wijk zuid organiseert diverse activiteiten naast de kerkdiensten op de eerste en derde zondag van de maand, bijvoorbeeld:

- ▶ koffieochtend op iedere eerste dinsdag van de maand;
- ▶ adventsviering op zaterdag 17 december 16.00 uur;

- ▶ er is ook een bijbelkring (*zie aldaar*)
- ▶ wijkmiddag over Franciscus en de kerststal op donderdagmiddag 1 december van 14.00 tot 16.00 uur;
- ▶ wijkavond over de betekenis van de doop: dinsdagavond 14 maart 2017, van 20.00 tot 21.45 uur.

### Verhuur

De verschillende ruimtes in de kerk zijn ook te huur. De akoestiek in de kerkzaal is zo goed dat er regelmatig muziekopnames worden gemaakt en concerten gegeven. Er is bijna geen omgevingsgeluid. Dat is ook prettig voor conferenties en symposia. Voor kleinere vergaderingen zijn er diverse stijklkamers uit 1902. Ook de ruime bibliotheek leent zich uitstekend voor vergaderingen of lezingen. Daarnaast zijn er ruimtes in Zuid te huur. Informatie bij de betreffende kosten. ●



## gesprekskringen

Er is een groot aantal gespreks- en bijbelkringen in Haarlem. Sommige vinden plaats bij mensen thuis, andere maken gebruik van een van de kerkgebouwen. Bij de administratie zijn de contactpersonen bekend.

### Oriëntatiekring

Voor wie nog twijfelt: je bent van harte welkom op de nieuw te vormen oriëntatiekring. Deze groep geeft de mogelijkheid samen van gedachten te wisselen over geloven en na te denken over je eigen geloof. We bespreken wat het vandaag de dag kan betekenen als je zegt dat je gelooft. Geloven is een persoonlijke keuze, twijfel en aarzeling horen erbij. Wat betekenen die grote woorden: God, Jezus, Heilige Geest en gemeente-zijn? Daarnaast verdiepen we ons in de doopsgezinde geschiedenis en kan datgene aan bod komen, waar jouw belangstelling naar uitgaat. Deelname aan de groep betekent niet dat je je zou moeten laten dopen, maar de mogelijkheid bestaat dat we toe werken naar het schrijven van een eigen belijdenis.

► 14 september, 12 oktober, 16 november, 14 december, 18 januari, 15 december, 15 maart en 5 april, o.l.v. ds. Alex Noord. Plaats, in de Grote Vermaning.

### Bijbelkring wijk noord (in de Grote Vermaning)

De bijbelkring bespreekt dit seizoen het boekje *Adembenemend. Nieuwe bijbelstudies over de gelijkenissen van Jezus*, Zoetermeer, 2013. Het boekje werd geschreven door Bernhard Reitsma.

► 14 september, 12 oktober, 9 november, 11 januari, 8 februari, 8 maart, 5 april en 10 mei,

o.l.v. ds. Alex Noord, van 10.30 tot 12.00 uur.

### Bijbelkring wijk zuid (in de Kleine Vermaning)

De bijbelkring heeft hetzelfde onderwerp als in Noord. Iedere derde dinsdag van de maand (behalve oktober en december).

► 20 september, 25 oktober, 15 november, 17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april en 16 mei, o.l.v. ds. Alex Noord, van 10.00 tot 11.30 uur.

### Lezen van de bijbel (in de Grote Vermaning)

Deze bijbelcursus door ds. Herman Heijn komt na de themadienst op de maandagavond, Het seizoensthema is 'bijbelse figuren'. In september gaat het over de Heilige Geest, in oktober over de Vader, in november over de Zoon, in maart over Abraham, in april over Mozes en in mei over Paulus. Aanvang 20.00 uur.

### TEEZ (bij mensen thuis)

De TEEZ-groep bestaat uit een tiental personen die o.l.v. ds. Bart Stobbelaar, in samenwerking en in samenspraak met de pilot-groep in Kitwe, Zambia, mensen proberen toe te rusten kerkelijke en pastorale taken te laten verrichten in soms ver afgelegen gebieden in Zambia en elders in Afrika ten zuiden van de Sahara. Dit nieuwe seizoen wordt waarschijnlijk het



Hooglied onderwerp van studie. De TEEZ-groep onderhoudt ook contacten met bijvoorbeeld een groep mensen in de Elzas, uit het dorpje Gunsbach, waar Albert Schweitzer is geboren.

### Mennonitica

Deze vrouwenkring bestaat grotendeels uit Doopsgezinde leden en belangstellenden. De kring komt maandelijks bijeen in de Kleine Vermaning op de tweede woensdag van de maand, met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus. Op het programma staat jaarlijks een uitje in mei of juni en in december meestal een Adventsdienst. De overige

middagen worden lopende het jaar ingevuld met ideeën vanuit de leden of van het bestuur. Meestal wordt er een onderwerp besproken, ook wel een spel gespeeld met het oog op onderlinge discussie. Soms geeft een lid of een buitenstaander een voordracht.

### 50plus

Vier keer per seizoen, in oktober, november, februari en maart is er in de Kleine Vermaning een vrijdagavond waar iemand een inleiding houdt. Van te voren wordt er voor wie wil samen gegeten. Iedereen is welkom. ●

### colofon

Dit jaaroverzicht is gemaakt door de Commissie Publiciteit & Communicatie: Alex Noord, Hanneke Sielcken, Karel Blanksma, Onno Titulaer, Sjoerd van der Galiën en Willemien Ruygrok, met hulp van vele anderen.

foto's omslag & binnenwerk Herman Heijn  
foto's wandversiering Herman Heijn  
ontwerp & opmaak Susan de Loor, Kantoordeloor Haarlem  
druk Drukkerij Trepico, Nijkerk  
oplage 1.500 exemplaren

Het rekeningnummer voor giften is NL82 ABNA 05 61 23 48 76 t.n.v. de Verenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem. Verenigde Doopsgezinde Gemeente Frankestraat 24, 2011 HV Haarlem, 023 532 18 83, communicatie@vdgh.nl www.vdgh.nl Facebook: Doopsgezind Haarlem

© vdgh 2016





## jaaroverzicht 2016 ▶ 2017

Activiteiten in de Grote Vermaning, ingang Frankestraat 24, Haarlem.

### 2016 september

- ▶ 3 jubileumfeest Sneel
- ▶ 10 & 11 Open Monumentendagen
- ▶ 10 start Jongerenwerk
- ▶ 10 Van Huis uit Doopsgezind
- ▶ 11 startzondag hele gemeente
- ▶ 17 Cultureel Café Sneel
- ▶ 17 Mennoconcert, Dick Koomans
- ▶ 30 *Take me to Church*

### oktober

- ▶ 8 Van Huis uit Doopsgezind
- ▶ 8 *concert Bach in de binnenstad*
- ▶ 15 Mennoconcert, Marco bij de Vaate
- ▶ 23 60 jaar Cantorij
- ▶ 28 spooktocht Sneel

### november

- ▶ 1 lezing Doopsgezinde buitenplaatsen (kv)
- ▶ 6 gemeentedag Elspeet
- ▶ 6 *concert Haarlems Klein Koor*
- ▶ 12 Van Huis uit Doopsgezind
- ▶ 13 *Die Haarlemsche Musyckcamer*

- ▶ 19 Cultureel Café Sneel
- ▶ 19 Mennoconcert, Bram Brandemann
- ▶ 19 *concert Oude Muziek Utrecht*
- ▶ 23 Algemene Ledenvergadering
- ▶ 26 *concert Vereniging Angels*
- ▶ 27 dienst voor de overledenen
- ▶ 27 concert Kennemer Consort

### december

- ▶ 1 wijkmiddag over Franciscus en de kerststal (kv)
- ▶ 10 Van Huis uit Doopsgezind
- ▶ 10 *concert Bach in de binnenstad*
- ▶ 11 *concert Oude Muziek Utrecht*
- ▶ 17 Mennoconcert, Yu Nagayama
- ▶ 17 adventsmaaltijd (kv)
- ▶ 18 kerstmiddag en avond voor jong en oud
- ▶ 23 kerstgaladiner Sneel
- ▶ 24 kerstavonddienst, 19.30 uur

### 2017 januari

- ▶ 9 Nieuwjaarsbegroeting (kv)
- ▶ 14 Van Huis uit Doopsgezind
- ▶ 21 Cultureel Café Sneel
- ▶ 21 Mennoconcert

### februari

- ▶ 1 lezing Dick Koomans over orgels (kv)
- ▶ 11 Van Huis uit Doopsgezind
- ▶ 11 *concert Bach in de binnenstad*
- ▶ 18 Mennoconcert
- ▶ 18 t/m 26 Pelgrimstocht

### maart

- ▶ 2 De Pijp
- ▶ 5 Dienst met kleine kerken
- ▶ 11 Van Huis uit Doopsgezind
- ▶ 14 wijkavond over de betekenis van de doop (kv)
- ▶ 18 Cultureel Café Sneel
- ▶ 18 Mennoconcert

### april

- ▶ 8 *concert Bach in de binnenstad*
- ▶ 9 verhalenboom en Palmpasen
- ▶ 10 Buitendag (Groenendaal)
- ▶ 13 Witte donderdag, 19.30 uur
- ▶ 15 Van Huis uit Doopsgezind
- ▶ 16 verhalenboom: eieren zoeken
- ▶ 24 open avond Sneel: ouders welkom
- ▶ 22 Mennoconcert

### mei

- ▶ 10 Algemene Ledenvergadering
- ▶ 13 Van Huis uit Doopsgezind
- ▶ 13 *concert Oude Muziek Utrecht*
- ▶ 14 laatste verhalenboom
- ▶ 18 Cultureel Café Sneel
- ▶ 18 Mennoconcert
- ▶ 20 wijkbarbeque (kv)
- ▶ 25 t/m 28 Giethoornkamp

### juni

- ▶ 10 Van Huis uit Doopsgezind
- ▶ 10 *concert Bach in de binnenstad*
- ▶ 15 eindfeest Sneel
- ▶ 17 Mennoconcert
- ▶ 23 Kerkennacht

### juli-augustus

- ▶ zomerprogramma

### november

- ▶ 4 & 5 gemeenteweekend •

kv= Kleine Vermaning, Postlaan 16, Heemstede. Voor de reguliere kerkdiensten zie [www.vdgh.nl](http://www.vdgh.nl) of de achterpagina van het blad *Doopsgezind Haarlem*. Gesprekskringen zijn niet opgenomen (zie p.10-11). Activiteiten in  *cursief* zijn door anderen georganiseerd.