

• **Nieuwsbrief 44**

• Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
T 023 532 18 83
administratie@vdgh.nl
www.vdgh.nl

Een nacht om nooit te vergeten



Vrijdag **23 juni** stond de favoriete activiteit van de snelers weer op het programma: kerkennacht. Een zwoele nacht waarin gesloten deuren zich openen en er inkijkjes gegeven worden in het onbekende. Ik heb de twee meest kritische snelers gestrikt voor een kort interview. Tijdens de avond konden de kinderen in teams stempels verdienen door opdrachten te doen in en om de verschillende kerken in Haarlem. Hier hebben Ruben en Gilbert veel van geleerd. Zo weten ze nu dat het tweeënehalve minuut duurt om van de Bavo naar de Janskerk te rennen, inclusief een gewonde Bes in een rolstoel. Ook het Gregoriaanse gezang in de Sint Josephkerk was een nieuwe en (positieve!) ervaring. De Sint Josephkerk stond ook bovenaan de lijst van mooie kerken. De mooie kleuren en de gouden versiering maakten deze kerk de allermooiste. De Bavo was het minst mooi, een beetje leeg. Ook in onze eigen Doopsgezinde kerk hebben de kinderen rondgeneusd. Ruben heeft de handtekening van Alex Noord gescoord en Gilbert ontdekte het bouwjaar van de Vermaning. Gilbert merkte op dat er ook aandacht was voor de Ramadan met de dadels die uitgedeeld werden om het begin van de *iftar* in te luiden. Bijzonder hoe ook de Islam zijn weg naar de kerk weet te vinden. Als afsluiting van de avond werd er een ijsje gehaald bij Garonne. Maar op de vraag wat ze leuker vonden, de kerk of het ijsje roepen ze allebei in koor: "De kerken natuurlijk!!!"

Kom maar op kerkennacht 2019!

Bettemiek

Dank aan: Ruben Gaaikema en Gilbert Karjamenawi

Zomerprogramma: Overzomereren

Ook dit jaar is er weer een mooi zomerprogramma! In het vorige nummer van Doopsgezind Haarlem staat het op blz. 5 integraal afgedrukt. De eerste activiteiten: Woensdagmiddag **12 juli** wordt een verrassende wandeling georganiseerd langs verschillende bekende en onbekende gebouwen in het centrum van Haarlem, die met de Reformatie die in 1517 met Luther begon, te maken hebben. De leiding is in handen van de kunsthistorica mw. dra. Rineke Verheus-Nieuwstraten. Vertrek om precies 13 uur van Grote Houtstraat 43 (ingang galerie *De Gang* naast *De Wereld van Jansje*). Na afloop thee met wat lekkers in het binnentuintje van de kerk. Kosten € 3,50 per persoon. Opgave vooraf niet nodig.

Donderdagavond **13 juli** wordt om 19.00 uur een vesperdienst gehouden onder leiding van ds. Alex Noord en met medewerking van de cantorij van de doopsgezinde gemeente o.l.v. Jan Marten De Vries. Ingang: Grote Houtstraat 43 (Galerie *de Gang* naast *De Wereld van Jansje*).

Zaterdagmiddag **15 juli** is er om 15.30 uur in de doopsgezinde kerk een orgelconcert door de beide organisten van de doopsgezinde gemeente, Dick Koomans en Yu Nagayama. Ingang: Grote Houtstraat 43 (Galerie de Gang). Toegang vrij; koffie en thee na afloop.

Vergeet ook niet de Indonesische maaltijd op **19 juli**, bereid door Retno Karjamenawi. Na afloop: animatiefilm The Red Turtle van Oscarwinnaar Michael Dudok de Wit. Opgeven (voor het eten) vóór **12 juli** administratie@vdgh.nl of via lijst in de kerk. Kosten € 10.– pp. En daarna opgeven mag ook wel, maar misschien is het al vol...



Kiekjes in het gangetje: Kerkennacht 2017

De Commissie Publiciteit & Communicatie heeft weer een nieuwe tentoonstelling samengesteld. Dit keer van de Kerkennacht: een multicultureel feest. Syrische koks (statushouders) hebben de heerlijkste gerechten gekookt. Diverse bands traden op, de eigen organisten Dick en Yu, de Syrische keyboard speler Sherwan Mahajeri, All shall be well en The Irrational Library. Er werd gedanst en zelfs de

brandweer kwam een vrolijk kijkje nemen.

Foto's zijn gemaakt door Onno Titulaer en Tonny van der Vlugt.

Wijk Zuid

1 augustus en 5 september zijn er van 10.00-11.30 uur de gebruikelijke koffieochtenden. **9 augustus** is de Zomerlunch van 11.30-13.30 uur in "de Kleine Vermaning" te Heemstede. U wordt van harte uitgenodigd voor deze 3e zomerlunch van wijk Zuid. Voor het eten houdt Frits Hoogewoud een inleiding over een historisch onderwerp. Graag uiterlijk 1 augustus opgeven, u kunt dit doen bij: Anne-ike Kool tel: 025 241 22 01 e-mail: corkool@casema.nl of bij een van de andere bestuursleden.

Collectedoelen:

Juli: lepra ziekenhuizen, project van de zending.

Augustus: vluchtelingen en statushouders in Haarlem.

Elders in het land.

Niet alleen in Haarlem e.o. zijn er veel doopsgezinde activiteiten. Ook elders in het land timmert men aardig aan de weg. Wie op de hoogte wil zijn kan zich abonneren op de Nieuwsbrief van de ADS: dn@doopsgezind.nl



Ridder Diet

Diet Koster is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Diet zet zich al jaren in voor kinderen op de Westelijke Jordaanoever.

Vakanties:

Ada Blom 26 juni t/m 15 juli

Andrea Wieffering 21 t/m 27 augustus

Natalie van Empelen 31 juli t/m 27 augustus

Herman Heijn en Alex Noord zijn in juli en augustus afwisselend op vakantie, er is een kleine overlap, dan is Alle Hoekema 'stand by'.

Te verwachten o.a.:

Juli/aug: Zomerprogramma

9/10 september: startweekend

4/5 november Gemeenteweekend

Nieuws rond statushouders

Doe mee

Help als vrijwilliger **1 dag**(deel) mee met het op orde brengen van de woningen voor statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) en bewoners die het zelf niet zo goed meer kunnen.

Op zaterdag **19 en zaterdag 26 augustus** gaan we aan de slag in het nieuwe wooncomplex aan het Delftplein. Veel bewoners kunnen hun woning zelf heel goed verven e.d. Maar een aantal niet. Die gaan we helpen. Wat verwachten we van je: mee doen naar vermogen: de een kan laminaat leggen (of dat leren), een ander gaat aan de slag met de muren of zorgt dat er overall lampen branden. We doen dit met alle kerken samen op **19 en 26 augustus**. Nadere informatie bij Herman Bouma info@presenthaarlem.nl / 06 22 75 34 61. Aanmelden kan via: stichtingpresent.nl/haarlem/aanmelden/helpende-handen-delftplein/ Misschien doen we het in september ook nog een keer.

**Zomerkinderen: zwembadjes gevraagd**

De gezamenlijke kerken gaan in de vakantieperiode activiteiten organiseren voor de kinderen in de Boerhaave, kinderen van statushouders elders in de wijk en oorspronkelijke wijkkinderen. Er komt een goochelaar, er is een vertelmiddag en nog veel meer. We zijn op zoek naar plastic zwembadjes en waterspuiters voor de warme dagen. Wie heeft er nog liggen? Graag een berichtje naar communicatie@vdgh.nl en we komen het ophalen.

Kinderleiding. We zijn nog op zoek naar een paar mensen die willen mee helpen. In principe op maandag- en donderdagmiddag in de maand augustus.

Ouders. Een bijkomend doel is dat we de ouders laten zien dat het in Nederland gebruik is dat ouders mee helpen bij activiteiten voor de kinderen!

Achtergrondinformatie

In de maand juni zijn 2.574 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) in Nederlandse gemeenten gehuisvest. Hiermee is er een eind gekomen aan de halfjaarlijkse taakstellingsperiode die liep van januari tot en met juni 2017. In deze periode zijn zo'n 19.000

vergunninghouders gehuisvest. Dit betekent dat voor het eerst sinds jaren er geen achterstand meer is in de huisvesting van vergunninghouders. Een unieke situatie.

Conversatieles Eritrese jongeren

Op verzoek van een aantal Eritrese jonge vrouwen starten er per 12 juli conversatielessen. De vrouwen volgen wel al taallessen, maar dat is toch anders dan praten in en over het dagelijks leven. En dat is juist waar zij het meest behoefte aan hebben. We hebben 2 studenten van de Pabo bereid gevonden deze lessen te gaan vormgeven. Op de eerste kennismakingsavond werden er zo'n 4 vrouwen verwacht. Groot was onze verbazing toen er vervolgens 20 leergierige Eritreeërs binnenstapten. Waaronder ook een aantal mannen. Zij vertelden dat er voortaan nog meer mensen zullen komen. Dat vraagt om herziening van de plannen en uitbreiding van het aantal vrijwilligers.

Het gaat om zeer gelovige jonge mensen die graag in contact komen met andere christenen. De groep gaat nu iedere woensdagavond eerst naar een kerkdienst in de Groenmarkt kerk (18.00 – 20.00 uur). De conversatielessen vinden dan aansluitend plaats in het Nieuwe Wereldhuis van Stem in de Stad vlakbij de kerk op de Nieuwe Groenmarkt 22. Wie interesse heeft om voorlopig wekelijks op de woensdagavond met een groepje Eritreeërs over alledaagse onderwerpen in gesprek te gaan, is van harte uitgenodigd op woensdag **19 juli** om 20.00 uur bij Stem in de Stad. Meer info: myrnabockhoudt@stemindestad.nl. Als iemand in onze kerk zo'n groepje wil starten: neem even contact op met Willemien Ruygok: w.ruygok@quicknet.nl

En verder

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: fietsen zijn erg welkom. (dank aan enkele gemeenteleden die hier ruimhartig aan hebben mee gewerkt). En als het allemaal lukt komt er einde augustus/ begin september een 'huisraad dag'. 's Morgens inleveren van glazen, kopjes, pannen, maar ook handdoeken, beddengoed enz. En dan 's middags kunnen de mensen het komen ophalen. Een soort van eenmalige actie.

Contact

Administratie, Natalie van Empelen, 023 532 18 83

Koster/beheerder, Sjoerd van der Galiën, 023 534 17 22

Predikanten: Ds. H.S.J. (Herman) Heijn 023 528 36 33 en Ds. A.J. (Alex) Noord 023 743 69 65

maatschappelijk werk, A. (Ada) Blom, 023 551 32 01

Archief en Bibliotheek: Mechteld Gravendeel, 023 551 23 51

Jeugdwerkbegeleider: Andrea Wieffering 06 52 65 30 30

Nieuwsbrief Doopsgezind Haarlem

De Nieuwsbrief wordt digitaal verspreid en ligt in de kerken. *Aan- of afmelden voor deze Nieuwsbrief? Stuur een mail naar communicatie@vdgh.nl* Kopij kunt u mailen voor de 10^e van elke maand naar bovenstaand adres. De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond **15 juli 2017**. Zie ook: vdgh.nl. Deze digitale **Nieuwsbrief Doopsgezind Haarlem** is gemaakt door de commissie Publiciteit & Communicatie.